

ONTBIJTBUFFET

VERRUKKELIJK

In de Leef Keuken op de begane grond staat vanaf 8.30 uur het ontbijtbuffet voor je klaar. Wil je eerder ontbijten, of heb je dieetwensen, laat het even weten.

Het buffet omvat voor iedere kamer een eigen mandje met verse broodjes. Alles is onbeperkt aanwezig.

Je kunt gezellig ontbijten aan de grote tafel. Uiteraard mag je het ook met een dienblad meenemen naar je kamer. Of, als het weer het toelaat, naar de terrassen in de tuin. Wat je wilt!

Roomservice op de kamer is ook mogelijk, eventueel voorzien van champagne.



KOFFIE

Een belangrijk element van een goed ontbijt is kwaliteitskoffie. Wij hebben een professionele machine die ieder kopje op maat voor je bereidt, van versgemalen bonen.



WAT IS ER ALLEMAAL?

- Diverse broodjes
- Biologische melk en yoghurt
- Verse eieren (gekookt, gebakken, scrambled)
- Roomboter en dieetboter
- Kaas: jong en oud
- Vega-spread
- Vleeswaren: kipfilet en runderrookvlees
- Jam en ander zoet beleg (honing, Hagelslag, pindakaas, etc)
- Ontbijtkoek, beschuit, crackers
- Muesli/cruetsli en havermout
- Noten, pitten, zaden
- Verse jus d'orange
- Fruit van de dag
- Koeken van de dag
- Thee van De Pelikaan (Earl Grey, English breakfast Rooibos, Groene thee)
- Versgemalen bonenkoffie

