



VILLA ZILVERLINDE

GROEPSUITJES
IN VORDEN



PLEZIER MET Z'N ALLEN



VRIENDELIJKE
GROEPSKORTING

IN DE VOETSPOREN VAN DE BARON

Ben je ook nieuwsgierig naar hoe het leven van de Baron van Kasteel Hackfort er honderd jaar geleden uit zag? Hoe een schat in de kelders van het kasteel bijna in de kwijtraakte? Waarom de kinderen van de pachters een heilig ontzag voor hem hadden en soms een lekker stuk chocola van hem kregen?

Als je meer wil weten over de Baron, zijn voorouders en het kasteel, kun je deze aangeklede fietstocht (van 20 km) ervaren. Samen met de gids bezoek je bijzondere plaatsen en krijg je alle verhalen te horen. Onderdeel van de tocht is een kijkje in de Hof van Hackfort, de Watermolen van Hackfort en de oude kerk van Vorden.

Elke vrijdagmiddag van 17 juni t/m 16 september van 13:00 uur tot 17:00 uur, starten we vanaf de VVV in het centrum van Vorden. Onderweg is er koffie/thee met iets lekkers en we sluiten de tocht geheel in de geest van de Baron af met een hartversterkertje.



8 KASTELENTOCHT

GRATIS
8 KASTELENGIDS
+ ROUTEAPP

Met acht kastelen is het 7500 inwoners tellende Vorden één van de meest kastelenrijke plaatsen van ons land. Met de Achtkastelenroute van 34km fiets je door de prachtige natuur van Vorden en natuurlijk langs de 8 kastelen. Het is de oudste bewegwijzerde fietstocht van Nederland. Al in 1913 liet de burgemeester van Vorden toeristen de prachtige kastelen van zijn dorp en de natuurschoon zien.

Een echte aanrader is om de route met een VV-gids te fietsen. Dat kan (van juni tot begin september) iedere woensdagmiddag. Het is een laagdrempelige route. Letterlijk, omdat er nauwelijks hoogteverschillen zijn. Maar ook figuurlijk, want de route is goed bewegwijzerd.



GRATIS ROUTE +
ARCHITECTUURBOEK

CUYPERS OP DE KRANENBURG

In deze wandelroute kun je kennismaken met de architectuur van P.J.H. Cuypers, de maker van het Rijksmuseum en het Centraal station in Amsterdam. Dat Cuypers ook veel gebouwen in de provincie ontwierp weten minder mensen..... In Vorden vind je een aantal originele Cuypers-creaties.

Handig startpunt van de wandelroute (ca 14 kilometer) is de Antonius van Paduakerk in de buurtschap Kranenburg, ontworpen halverwege de 19e eeuw. De kerk was jarenlang in gebruik als klooster maar fungeert nu als Heiligenbeeldenmuseum. Daarnaast zie je pastorie die bij de kerk hoort, verschillende boerderijen, de begraafplaats en kasteel Wientjesvoort. De Routefolder gaat uitgebreid in op de architectuur van Cuypers, met zijn eigen stijlkenmerken.



HET BERENDPAD

Ontdek het Nationaal Landschap de Graafschap met deze 8,5 km lange wandeling die loopt door het prachtige gebied tussen Vorden en kasteel Hackfort. Akkers, korenvelden en graslanden afgewisseld met stukjes bos kenmerken dit gebied. Het is een historisch wandelpad dat in 2008 in ere is hersteld door Natuurmonumenten. Je loopt op een eikenlaan die al op een kaart uit 1783 stond aangegeven. Ook kom je langs een bosje dat (op een kaart uit 1825) de Menagerie werd genoemd.

Het Berendpad loopt door landgoed Hackfort en is dankzij de extra's bijzonder leuk om te doen met kinderen.



GRATIS BOEKJE
MET WANDELROUTE
EN GEDICHTEN

GROTE VELD ROUTE

Het Grote Veld is het grootste aaneengesloten bos- en natuurgebied in de Achterhoek. De 15,5 kilometer lange Grote Veldroute, die net buiten Vorden begint, gaat voornamelijk door natuurgebied het Grote Veld. Het gebied kent hoge natuurwaarden die bestaan uit bossen, droge heideachtige vegetaties, natte vegetaties en fauna. Verder zijn er bijzondere cultuurhistorische elementen waaronder de landgoederen Het Walien, Het Enzerinck, Den Bramel, De Velhorst en De Boekhorst. Heerlijk om te doen met de hond! Jouw Bello mag hier vrij rondlopen.



WANDELEN MET EEN EZEL

Bij Ezelstal de Edelingen vindt je naast ezels ook rendieren, alpaca's, konijnen, kippen, cavia's, poezen, een paard en een pony. Wandelen met een ezel is een bijzondere ervaring. De ezel heeft picknickmanden op zijn rug, waar je heerlijk uit kunt peuzelen. Vooraf krijg je een route (van 2, 5 of 10 kilometer) en heldere instructie.

Kinderen kunnen bij de Ezelstal rondrijden op de skelter, trampolinespringen en knuffelen met de cavia's, kippen, konijnen en geitjes. Van maart t/m oktober alle dagen van de week geopend van 09.00 tot 17.00 uur.



MUSEUM MORE

MORE is het grootste museum voor Nederlands Modern Realisme. Een prachtig licht museum met internationale allure. De collectie van Hans Melchers is hier ondergebracht, (een deel hiervan afkomstig uit de Dirk Scheringa-verzameling). Wat je ziet is top-werk van toonaangevende Nederlandse modern realistische kunstenaars van de afgelopen 100 jaar, zoals Carel Willink, Jan Mankes, Pyke Koch, Dick Ket, Raoul Hynckes, Wim Schuhmacher en Charley Toorop.

De collectie wordt nog altijd uitgebreid met nieuwe verwervingen. Invloedrijke kunstenaars zoals Jan Beutener en Co Westerik zijn vertegenwoordigd, evenals gezichtsbepalers uit de hedendaagse figuratieve kunst onder wie Annemarie Busschers en Erwin Olaf. Kom gerust vaker, want er zijn ook wisseltonstellingen.



KUNSTZONDAG VORDEN

GRATIS INFOBLAD
MET PLATTEGROND

KunstZondagVorden (KZV) toont de mooiste kunstroutes in Vorden-centrum en het buitengebied. Ateliers, galeries en beeldentuinen doen mee aan deze zondagen en zijn dan herkenbaar aan de KZV-vlag. Kunstenaars/vormgevers/fotografen zijn dan zelf aanwezig om met jou van gedachten te wisselen over hun inspiratiebronnen, het creatieve proces en de door hen toegepaste technieken en beeldelementen.

Kijk op www.kunstzondagvorden.nl om te zien op welke zondagen welke galeries open zijn. Bij Villa Zilverlinde ontvang je het infoblad met de plattegrond van de route plus een korte beschrijving van wat er op de verschillende locaties te zien en te doen is.



KOETSENTOCHT

GRATIS
KANNEN KOFFIE VOOR
ONDERWEG MET IETS
LEKKERS ERBIJ

Wil je de prachtige omgeving van Vorden met zijn fraaie kastelen, boerderijen en bossen eens op een andere wijze beleven? Ga dan met een koets, paardentram of huifkar. Met zijn tweetjes in de Wagonette, dit is een koets voor 2 tot 5 personen. Maar als je met meer bent (tot ca 14 personen) kun je ook kiezen voor de huifwagen, een echte 'mooi weer' koets. Het weer hoeft geen belemmering te zijn, want als het kouder of natter is, dan stap je in de authentieke Jan Plezier, die is overkapt en ook geschikt voor ca 14 personen.



LANDGOED HACKFORT

GRATIS RONDLEIDING
WATERMOLEN
OP AFSpraak

Landgoed Hackfort, gelegen aan de westkant van Vorden, is vrij toegankelijk. Het landgoed werd in 1981 door de familie Van Westerholt van Hackfort bij legaat geschonken aan Natuurmonumenten. Het kasteel, het koetshuis, watermolen en de moestuin liggen in een uniek cultuurlandschap. Verspreid over het landgoed vindt u zo'n 42 authentieke Achterhoekse boerderijen, waarvan een klein aantal nog in bedrijf is.

In brasserie de Keuken van Hackfort ben je van harte welkom voor een smaakmakende lunch of spraakmakend diner. Graag vooraf reserveren.



DOOLHOF RUURLO

Niet ver van kasteel Ruurlo, langs de weg naar Hengelo (Gelderland!) ligt een doolhof uit 1891. In de jaren 70 lag het er verwaarloosd bij. In de periode 1975 - 1984 is er hard aan gewerkt dit doolhof te restaureren en nu is het weer helemaal in ere hersteld. Qua oppervlakte is dit het grootste doolhof van Nederland, maar omdat de ruimte tussen de hagen wel vijf meter bedraagt, kost het toch niet zo veel tijd om het midden te vinden. Ook erg leuk voor kinderen!



WIJNBOERDERIJ KRANENBURG

EEN FLES
RODE WIJN
CADEAU

Op "Wijngoed Kranenburg" worden op ca. 1,5 ha beekklei op milieuvriendelijke wijze druiven verbouwd. Dit resulteert in karakteristieke verrukkelijke wijnen. Van half september tot half mei is de wijnboerderij zaterdag geopend van 14:00 tot 16:00 uur. Er is dan elke zaterdag om 15:30 uur een rondleiding met een proeverij van 4 Achterhoekse landwijnen.

Vooraanmelding is niet nodig. Vanaf half mei tot half september is het Wijngoed op donderdag en zaterdag open van 14:00 tot 17:00 uur. Voor groepen bestaan er ook op andere dagen leuke mogelijkheden.



KLEINSTE STADJE VAN NEDERLAND

Het kleinste stadje van Nederland heet Bronckhorst en maakt deel uit van de Gemeente Bronckhorst (let op: met ck). Het ligt aan de zuidelijke oever van de IJssel in de Achterhoek. De mooiste manier om Bronckhorst binnen te komen is vanuit Brummen (gelegen tussen Dieren en Zutphen). Een pontveer brengt je dan naar de overkant.

Al rond 600 na Christus vestigden zich hier landbouwers, omdat de combinatie van rivierklei en dekzand zeer vruchtbare grond oplevert, die zonder ploeg te bewerken is. Nu is het een pittoresk stadje met winkeltjes, galerietjes en pleisterplaatsjes.



SYMPATHIEKE
GROEPSKORTING

KASTEEL VORDEN

Kasteel Vorden werd voor het eerst vermeld in 1315. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het geplunderd en dertig jaar later weer hersteld. In 1976 is het gerestaureerd en werd het gebruikt als gemeentehuis. Sinds 2004 is het particulier bezit en kun je er binnen kijken of bijvoorbeeld trouwen. Het hele jaar door zijn er rondleidingen, meestal gegeven door de kasteelvrouw Karin zelf. Zij vertelt over de historie en de voormalige bewoners van het kasteel. Het kasteel is in stijl ingericht met antieke meubels, schilderijen, bloemen en plantendecoraties. In de wintermaanden (november tot februari) zijn er de Candlelight Tours, in magische middeleeuwse sfeer met passende hapjes en drankjes.



ZWEMMEN IN DE DENNEN

In de natuurlijke omgeving van Vorden ligt het openlucht Zwembad "In de Dennen". Dit verwarmde zwem- en recreatiebad biedt 's zomers zwemmogelijkheid voor jong en oud. Wat is er mooier dan lekker buiten zwemmen in een heerlijk verwarmd zwembad, midden tussen de bomen? Vooral omdat het bad gevuld is met natuurzuiver bronwater. Dit water heeft de kwaliteit van drinkwater en wordt verwarmd tot een temperatuur van 24°C. Vanwege de beschutte ligging is het er al snel prettig vertoeven. Het is een echt familie bad met rust en sfeer. Een zwembad om te zwemmen, ontspannen en genieten.



EXPEDITIE BRONCKHORST

Speuren, spanning, sensatie en strijd. Dat zijn de kenmerken van een expeditie! Welk team is het slimst, snelst, behendigst en weet de meeste opdrachten te scoren? Daag je vrienden of familie uit en ga de strijd aan! Zorg dat je met minimaal vier personen (of liever 8) bent, want je gaat in twee teams.

Je gaat op pad met een rugzak vol attributen van € 8 per rugzak op te halen bij de VVV (maximaal 8 personen per rugzak). In de app zie je instructiefilmpjes om het vier kilometer lange parcours te bedwingen. Ervaar deze route tussen Pasen en oktober.



KLIMBOS RUURLO

SPORTIEVE
GROEPSKORTING

Klimbos Achterhoek in Ruurlo is spectaculair en zeker niet alleen voor kinderen! Er zijn 6 verschillende klimavonturen en circa 100 verschillende overgangen, oplopend in moeilijkheidsgraad en hoogtes van 3 tot 12 meter. Achter elke boom schuilt een nieuwe verrassing c.q. uitdaging... Laat je niet afschrikken, want je weet: de overwinning op jezelf zal zoet zijn! Uiteraard is Klimbos voorzien van een continu zekersysteem, dus veiligheid gewaarborgd!

Voor gasten vanaf 7 jaar is er een speciaal Junior Klimbos. Hier mag je naar binnen als je met je arm gestrekt tot de lifeline op 1.30 meter reikt, maar nog niet de 1.60 meter (voor de andere routes) haalt. De 2 routes in het Junior Klimbos zijn ook bepaald niet kinderachtig!



BOERENGOLF

Boerengolf is een populaire gezelligheidssport, zowel voor vrienden, verenigingen, families of als bedrijfsuitje. Bij 't Boshuis vind je een officiële Boeren Golfbaan van 10 holes (totaal 2100 meter lang). Voor kinderen is er een speciaal kinderparcours.

De bedoeling is om in zo weinig mogelijk slagen de bal in het gat te krijgen. Met een club (een klomp aan een houten steel) en een fel gekleurde Boerengolfbal, ga je door het weiland, waarbij de holes zijn gemarkeerd met vlaggen. Koeien, houtsingels of een boerenkar vormen de obstakels waarop je behendigheid en slimheid worden getest.



VILLA ZILVERLINDE

De Boonk 8, 7251BV Vorden
Tel: 06-21811791
info@villazilverlinde.nl
www.villazilverlinde.nl

Villa Zilverlinde is een historische belevings-villa in het groen, waar je als gast bij je verblijf een genietgarantie ontvangt.

Gelegen in een weelderig dorpspark, met restaurantjes op loopafstand, middenin het 8 kastelen dorp Vorden. De 6 ruime Suites, hebben allen een eigen badkamer, comfort en unieke sfeer. Met twee gezellige leefkeukens en een grote tuin met terrassen, buitenkeuken en vuur- en zithoeken, is dit de ideale plek om tot rust te komen. Gezellig met z'n allen (tot ca 16 personen) genieten van elkaar, de villa vol artistieke details en de schitterende omgeving met alles wat daar te doen en te beleven is.

